

דבר תורה, הרב שלמה נחושתן, מושב תקומה

התורה מספרת לנו על הבור שאליו הושלך יוסף, שהיה ריק, אך התורה מוסיפה 'אין בו מים'. חז"ל שואלים שמילים אלו מיתרות שהרי בור ריק ודאי שאין בו מים, אלא שהתורה רומזת כאן שאין בו מים, אבל נחשים ועקרבים היו בבור.

לכאורה מדוע חשוב לציין לנו את זה?

דרשת חז"ל אינה נוגעת רק לבורו של יוסף, אלא לכל אדם, לנשמתו של האדם. השאלה כיצד האדם ממלא את בורו, את נשמתו. וחז"ל בדרשה מלמדים אותנו יסוד חשוב בעבודת ה', בור ריק שאין בו מים מתמלא בנחשים ועקרבים. אדם יכול למלא את נשמתו במים – אין מים אלא תורה. אך כשבור ריק ואין בו מים הוא לא נשאר ריק נכנסים אליו נחשים ועקרבים. כך גם נשמת האדם, האדם יכול למלא את חייו במים בתורה, אך אם האדם לא ממלא את עצמו במים, אז חלילה עלולים להיכנס לחייו דברים שליליים, נחשים ועקרבים, מעשים רעים וחטאים. כדי להינצל מהדברים הרעים מהנחשים והעקרבים אנו צריכים למלא את חיים במים, בתורה המגינה שומרת על האדם.

בהצדעה!

השבוע ערכו צוות מחלקת הילדים והנוער את ערב ההוקרה לכני ופצועי צה"ל ופעולות האיבה, אשר כבר הפך למסורת בשדות נגב. זוהי השנה הרביעית שהם עורכים את הטקס ובו כולנו מצדיעים לפצועים ולגבורה שהם גילו בקרב וכן, לאומץ שהם מגלים בהתמודדותם היום-יומית עם הפציעה והשלכותיה. במהלך הטקס שרה מקהלת הילדים שלושה שירים שהרטיטו את ליבם של המשתתפים וחברי מועצת הנוער הנחו את הערב המרגש. סא"ל ישראל סימנטוב, לוחם סירת צנחנים שנפצע במלחמת לבנון סיפר על התמודדותו האישית עם הפציעה ועם הכאב שנותר לאחר שעלה על מוקש ואיבד רגל ועין. סא"ל סימנטוב הינו דוגמה ומופת לגבורה, הוא סיפר כיצד התעקש לחזור ולשרת בצבא לאחר פציעתו ועד כמה חשוב לו שתלמד מורשת הקרב על ידי דור העתיד. אני רוצה להודות לכל צוות מחלקת הילדים והנוער על הפקת הערב המופלא והמרגש ולכל מי שטרח ועמל לקיומו של הערב, יישר כוח.



תמיד מוכנים

חברי הצח"י יצאו ביום שלישי האחרון לסמינר גיבוש ולמידה, במהלכו הם נהנו מהשתלמות מקצועית בנושאי דוברות, חינוך, אוכלוסייה ולוגיסטיקה בשעת חירום וכן, מסדנאות שהועברו ע"י העובדות הסוציאליות של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. צוות מרכז החוסן דאג למלא את היום בתוכן מעמיק ומחכים ולסיום הסמינר, הם האזינו להרצאתו של אלעד סקר, מפקד יחידת חילוץ ערבה, אשר נאלץ להתמודד במסגרת תפקידו עם אירועי חירום לא פשוטים. זהו יום חשוב עד מאוד, אשר נערך במסגרת ההיערכות השנתית שאנו עורכים לכל אנשי צוותי החירום ביישובים, במטרה לשמר את המוכנות לחירום בכל זמן. יישר כוח לצוות המחלקה לשירותים חברתיים ולצוות מרכז החוסן על ארגון היום.



מתחם את הלב

בשבוע האחרון ערכתי ביקור עבודה בקהילת יהודי ריו דה ז'נרו. יצאתי אל הביקור עם שני פרויקטים שונים במטרה לגייס משאבים אשר ישפיעו רבות על איכות החיים שלנו. יהודי קהילת ריו דה ז'נרו הם שתרמו למועצה את התקציב לבניית ממ"דים בקריית החינוך ולשדרוגו של הגן המדעי וכבר בביקורם כאן עם פתיחתו של הגן, גילינו עד כמה חברי הקהילה הם אנשים חמים, אשר הקשר עם שדות נגב חשוב להם עד מאוד. במהלך ביקורי שם נוכחתי לדעת כי רשמי ביקורם מחנוכת הגן המדעי נחרטו על לוח ליבם וכי הם מרגישים חיבור אמיתי לתושבי המועצה והם מאוד רוצים ומצפים להמשיך ולשמור על הקשר החם בין הקהילות.

אחד מהפרויקטים שהצגתי בפניהם ולשמחתי הרבה הצלחתי לגייס לו את התרומה, הינו הפיכתו של מתחם הגן המדעי לפארק מדע וטכנולוגיה לגיל הרך, שיכלול בנוסף לגן המדעי את המרכז ללימוד טכנולוגיה, רובוטיקה ואסטרונומיה. המרכז ללימודי טכנולוגיה מהווה למעשה מקום בו יישמו התלמידים את העקרונות המדעיים הנלמדים בגן המדעי. הלימודים במרכז הטכנולוגי יתמקדו בשני תחומים חשובים: רובוטיקה ותכנות בקוד פתוח המותאמים לגיל הרך ולימודי חלל ואסטרונומיה. במרכז יוקם פלנטריום דיגיטלי שבעזרתו יפיקו בני הנוער עבור הילדים הצעירים סרטים תלת מימדיים על גרמי השמיים ונושאים נוספים בתחומי המדעים והטבע ועל ידי כך יפתחו גם את כושר היצירה והאומנות בתיווך נושאים מדעיים מורכבים באמצעות סרטונים קצרים וחוויתיים.

פרויקט נוסף שהצגתי בפניהם ונמצא בימים אלה בהליכי גיוס מתקדמים, הוא הקמתה של חווה טיפולית כמרכיב משלים ונוסף למרכז לחינוך והתפתחות הילד ע"ש סליגמן. בחווה יטופלו ילדים עם בעיות רגשיות, ילדים עם צרכים מיוחדים ועם בעיות לימודיות שונות. לאחרונה התבשרנו כי גויסה תרומה להקמת תחנת בריאות לאם ולילד, שגם היא תוקם במרכז סליגמן, כך שעם הקמתה של החווה הטיפולית, המקום יהפוך למרכז משלים המעניק שירותים רבים ומגוונים להורים וילדיהם. בחווה הטיפולית יוקם גם פארק משחקים לילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים וכן, חצר מטופחת לשהייה של בני המשפחה, כך שהחווה תעניק הן טיפול והן מקום חווייתי לכל בני המשפחה של הילדים המטופלים.

מחלקות המועצה השונות כבר החלו בעבודתן לטובת קידום הפרויקטים הרבים שלפנינו ובע"ה בקרוב כבר נניח אבני פינה ונתחיל בבינוי ובשדרוג לטובת הילדים שלנו, שהם דור העתיד של שדות נגב.



"הבריחה" – מחזון למעש בנריה בנים

ביום רביעי האחרון העלו תלמידי נריה בנים בבימויו של הבמאי המוכשר, גלעד אלפסי, מחזה שנכתב במיוחד עבור בית הספר ועוסק בסוגיה מאתגרת בחיי נערים מתבגרים. ההצגה ריתקה את הקהל הרב שהגיע להיכל התרבות שלנו, הורים, עובדי מועצה ותלמידים. זו שנה שניה שבה תלמידי נריה בנים מעלים מחזה לקהל הרחב, דבר אשר לעצמו דורש בגרות, הכנה רבה ומדוקדקת. הפעם, התעלו על עצמם השחקנים-תלמידים והציגו בכישרון רב ובהזדהות מופלאה עם תכני המחזה המורכבים. בנוסף, במהלך הטקס הוענקו פרסי הצטיינות במגוון תחומים שאותם בית הספר חרט כחזון על דגלו. יישר כוח לצוות ההוראה והחינוך בתיווך נריה בנים ובמיוחד למנהל הנמרץ והפעלתן, איציק בן נעים, שרואה לנגד עיניו כל העת את טובת והצלחת תלמידיו-ילדינו. תלמידים יקרים, עמדתם בכבוד רב באתגר המורכב, כאן ועכשיו, עוד נכוננו לכם אתגרים רבים ובטוחני שתעמדו בהם בהצלחה רבה.



ירושלים בירתנו לנצה נצחים

הג ירושלים שמח! השבוע זכינו בהכרה היסטורית מהמעצמה הגדולה ביותר בעולם, ארצות הברית, כי העיר ירושלים היא עיר הבירה המאוחדת של עם ישראל ושל מדינת ישראל. בדומה לדבריו של הרב קוק זצ"ל לאנגלים לאחר הצהרת בלפור: "לא באתי להודות לכם על הכרתכם בזכותנו על הארץ, אלא לברך אתכם על שבחלקכם נפלה הזכות להיות שליחים לקיים את דבר ה'". גם אנחנו מצטרפים לברכות לנשיא ארה"ב, מר דונלד טראמפ, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו להיות הנשיא הראשון של ארה"ב המכיר רשמית בירושלים כבירת ישראל לאחר 3000 שנים ועל היותו שליח המקיים את דבר ה'. ההצהרה בעייתי זה, כאשר מדינת ישראל חוגגת 70 שנים לעצמאותה, מהווה אבן דרך חשובה בהכרת אומות העולם בזכותנו ההיסטורית על ארץ ישראל בכלל וירושלים בירתנו בפרט.